

# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

Dit GEBOORTE-KAART-SPEL is speciaal voor Kerst. Voor aan de Kerst-tafel of bij een gesprek op afstand met je ouders (of één van beiden), of met je kind. Of met iemand anders, want niet voor iedereen is contact en gesprek in de familie vanzelfsprekend. Kerst vertelt over een kind dat een belofte is, van hoop en verandering.



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

1

Was het een verrassing, dat jij kwam? Hoe reageerden je ouders toen ze ontdekten dat jij zou komen?

En hoe was het voor Maria, toen ze ontdekte dat ze zwanger was?



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

2

Wie hoorde als eerste dat jij verwacht werd?

En aan wie vertelde Maria het nieuws het eerst?



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

3

Wat was het leuke - en het zware misschien - van zwanger zijn voor je moeder?

En stel je eens voor het voor Maria was in haar situatie...



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

4

Wat deden je ouders om zich voor te bereiden op jouw komst?

En hoe was dat bij Maria en Jozef?



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

5

Was er een wieg die klaarstond voor je, en hoe zag die er uit?

En hoe was dat bij de geboorte van Jezus?



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

6

Hoe wisten je ouders jouw naam? Waar komt je naam vandaan?

En waar kwam de naam van Jezus vandaan?



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

7

Ging je de geboorte zoals je ouders gehoopt hadden? Of ging het anders dan verwacht?

En hoe was dat bij de geboorte van Jezus?



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

8

Wie kwamen er als eerste op bezoek toen je geboren was?

En hoe zag het kraambezoek er uit bij Maria, Jozef en Jezus?



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

9

Wat stond er op je geboortekaartje?

En hoe klonk het bericht over de geboorte van Jezus, hoe werd zijn geboorte aan de wereld verteld?



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

10

Wat kreeg je bij de geboorte, als kraamcadeautjes?

En wat waren de eerste cadeautjes die voor Jezus werden meegebracht?



# Kerstfeest 2021

## Geboorteverhalen

11

Geloof jij dat God er iets mee te maken had, met je geboorte? Hoe hebben je ouders dat ervaren? Noemden ze je misschien ook een geschenk van God?

En hoe was dat voor Maria en Jozef bij de geboorte van Jezus?



