



Beste jarige,

## **Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.**

Elk jaar bedenkt de Diaconie een mooie bestemming voor mensen die, vanuit het besef hoe goed ze het hebben, anderen willen laten delen in hun feestvreugde. Dit jaar vragen we aandacht voor:

### **Ondersteuning beroepsopleiding van twee Afghaanse jongens.**

Hadi en Liaqat, de jongere broers van Yussif Mahdavi. Jongens uit een Afghaans gezin, behorend bij de etnische minderheids groepering Hazara. Zij worden vaak bedreigd door de Taliban. Op een avond bonkt de Taliban op de deur van hun huis(je) en Yussif, de oudste zoon, weet gelijk dat ze hem zoeken. Hij vlucht via de achterdeur de bergen in. Daar houdt hij zich, gewond aan zijn knie, schuil en besluit dan om te vluchten uit Afghanistan.

Na veel omzwervingen belandt Yussif in Houten en wordt vrijwilliger bij het DoorGeefLuik. Hij was schaapherder en ontwikkelt zich hier tot fietsenmaker en zet de fietsenmakerij op tot hij een betaalde baan vindt. Zijn vrouw mag hierheen komen met hun dochtertje en ze krijgen hier nog twee meisjes.



In Afghanistan is zijn vader inmiddels overleden door ziekte. Zijn moeder blijft achter met twee minderjarige kinderen. Na veel bedreigingen besluit hun moeder om haar huisje in Hosyni te verkopen en elders te gaan wonen waar het veiliger is. In november 2018 gaat zij nog een keer terug om de verkoop af te handelen. Net op dat moment doet de Taliban een overval op het dorp en schieten veel bewoners ter plekke dood. Hun moeder wordt door kogels getroffen en sterft enkele dagen later in een ziekenhuis.

Hadi en Liaqat, nu 15 en 17 jaar oud, worden door een bekende van het gezin opgevangen. De kosten van levensonderhoud worden door Yussif betaald. Er is een poging gedaan om deze jongens ook naar Nederland te laten komen maar die procedure is gestrand.

We willen de jongens ondersteunen bij hun opleiding tot een beroep. Naar school gaan is voor hen geen mogelijkheid omdat ze Hazara zijn. Ze moeten het hebben van een praktijkopleiding bij ondernemers, bijvoorbeeld in een garage of bij een kapper, maar voor zulke plekken moet je in Afghanistan betalen. Met een bijdrage uit het verjaardagsfonds wil de Diaconie deze jongens helpen en ze zo de mogelijkheid bieden een vak te leren en daarmee uitzicht geven op een betere toekomst.

**Doe je mee?** door geld te geven via de contactpersoon in de wijk of geld over te maken op rekening NL97 RABO 0373740182 t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente Houten o.v.v. verjaardagsfonds.

Met vriendelijke groeten van de diakenen

