

De Knutsel van de Week

Voor kinderen en grote mensen hebben we ideeën verzameld om thuis mee bezig te zijn. Leuk als jullie meedoen!

Zondag 22 november 2020: God en Zijn woord verdwijnen nooit.



(Naar het) verhaal van Kind op Zondag bij Matteüs 24:14-35

De koning komt

Normaal gesproken was er in het stadje niet veel te doen. De mensen werkten, ze maakten het eten klaar, ze gingen slapen... zo ging het bijna altijd. Maar op een dag zou alles anders zijn. De koning kwam op bezoek! Iedereen nam vrij, de mensen trokken hun beste kleren aan en ze trokken al vroeg naar de poorten van de stad om de koning welkom te heten.

Ook de blinde rabbi Sheshet trok zijn beste pak aan en schuifelde met zijn blindenstok door de straten, op weg naar de poort. 'Wat gaat ú nou doen?' riep een spotter die voorbijkwam. 'U kunt niks zien, waarom zou u dan naar de koning gaan?' 'Ik zal jou laten merken wat ik kan zien', antwoordde de blinde rabbi. En samen liepen ze naar de rand van de stad.

Na een tijdje ontstond er iets verderop een groot lawaai. Mensen begonnen te schreeuwen en te joelen. 'Daar zal je hem hebben', zei de spotter. 'De koning komt eraan!'

Maar de blinde rabbi schudde zijn hoofd. 'Het duurt nog even', zei hij. 'Hij is er nog niet.'

De rabbi had gelijk: Iemand deed alsof hij de koning was, daarom joelden de mensen. Maar ze hadden al gauw door dat het niet de echte was. De echte koning moest nog komen!

Even later ontstond er opnieuw rumoer in de mensenmassa. Er klonk applaus en gelach. 'Daar zal je hem hebben!' riep de spotter.

De blinde rabbi schudde opnieuw zijn hoofd. 'Het duurt niet lang meer', zei hij. 'Maar de koning is er nog niet.'

En inderdaad: de koning liet nog even op zich wachten.

Een tijd later viel er een stilte. Een bijzondere, ongewone stilte. Het was alsof de hele stad zijn adem inhield. Toen het helemaal stil was, stootte de blinde rabbi de spotter aan. 'Daar zal je hem hebben', fluisterde hij. De spotter ging op zijn tenen staan om de koning te kunnen spotten. En inderdaad: daar was hij!

Aan het eind van de dag liepen de spotter en de blinde rabbi samen naar huis. 'Hoe wist u dat de koning kwam?' vroeg de spotter.

En de rabbi vertelde: 'Lang geleden verscheen de Heer aan Elia. Er was wind, een aardbeving en vuur. Maar daarna kwam God. Zo zal het altijd gaan: Er is eerst lawaai, onrust en geschreeuw, een boel geroep van woorden. Maar daarna komt de Heer, dat heeft hij beloofd. De Heer zei: alles gaat verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.'

Verwerking 1, knutsel:

Sta (in een gesprekje met je kind(eren)) stil bij de vragen:

- Aan welk woord, of welke woorden, denk jij als je over God nadenkt? Welke associaties heb je bij God?
- Welk woord van God, welk woord uit de bijbel, is voor jou extra belangrijk, mooi (of juist moeilijk/uitdagend)?
- Welk plaatje zie je in je hoofd als je aan God denkt?

Je kunt dit op een steen schrijven of tekenen, die verdwijnt, net als God en Zijn woord nooit! Of volg de volgende knutselstappen:

- 1) Haal een waxinelichtje uit elkaar. Je hebt dan 3 delen: het lontje, het kaarsvet, het aluminium bakje.
- 2) Trek het bakje om op papier.



- 3) Knip het rondje uit. Maak een klein gaatje, om strak het lontje doorheen te steken, in het midden.
- 4) Versier het rondje met jou woord(en). Je kunt ook tekeningetjes, symbolen e.d. gebruiken. Dit kan zowel met pen als stift. Potlood kan ook, maar dan moet je donkere kleuren gebruiken en hard drukken, anders zal de kleur later, bij het aansteken, na een tijdje vervagen.



- 5) Ben je klaar met het versieren van je rondje? Zet het lontje klaar, steek over het lontje je papieren rondje met je woord(en)/tekeningetjes naar boven. Steek dan het kaarsvet weer over de lont. Stop het geheel terug in het aluminium bakje.



- 6) Steek je kaarsje aan. Na verloop van tijd wordt al het kaarsvet doorzichtig en kan je jou woord(en)/tekeningetjes weer zien.



Strekking: Ook al zie je God niet, merk je soms niets van God, herinner je je zijn woord soms even niet, Hij en Zijn woord zullen nooit verdwijnen! Het komt altijd weer terug, tevoorschijn!

Tip: Gebruik een waxinelichtje met een grotere diameter, dan heb je meer ruimte om te tekenen. Dit is m.n. makkelijker voor de kinderen in groep 1, 2 en 3.

Variatietip: Schrijf een wens voor iemand op het rondje en geef het daarna cadeau aan die persoon.

Let op: het papier onderop neemt zoveel vloeibaar geworden kaarsvet op dat het zeer waarschijnlijk niet in de brand vliegt (i.i.g. niet tijdens het driemaal testen), blijf desondanks in de buurt terwijl je kaarsje, in een waxinelichthoudertje, brand!

Verwerking 2, Elfje:

Sta stil bij de vragen:

- Aan welk woord, of welke woorden, denk jij als je over God nadenkt? Welke associaties heb je bij God?
- Welk woord van God, welk woord uit de bijbel, is voor jou extra belangrijk, mooi (of juist moeilijk/uitdagend)?
- Welk plaatje zie je in je hoofd als je aan God denkt?

Maak een 'Elfje'. Dat is een gedichtje van 5 regels. Op regel 1 staat 1 woord. Op regel 2 staan 2 woorden. Op regel 3 staan 3 woorden. Op regel 4 staan 4 woorden en op regel 5 staat weer 1 woord. Dan heb je een gedichtje van 11 woorden, een 'Elfje'. Hieronder staat een voorbeeld:

God

Jezus, Geest

God mét ons.

Hij is er altijd!

Emanuël

Luisteren naar:

- Lied: [Er is een dag. Opw. 585 / Hemelhoog 721.](#)
- [Lied: Je hoeft niet bang te zijn.](#)

Bronnen: [Kind op Zondag](#)

Stuur je een foto van je steen, kaarsje of Elfje op naar Rebecca Onderstal (06 23559639)? Misschien staat hij volgende week dan wel op de beamer!

Je kunt ook zelf een foto plaatsen in de besloten Facebook groep van de Protestantse gemeente Houten.

Er is ook een appgroep voor gezinnen; wil je daar aan meedoen en zo verbonden blijven, neem dan even contact op met Matthijs de Winter - 06 12799910