



Protestantse Gemeente  
Houten

Zaterdag 21 maart 2020

Dag kinderen en ouders!

Nu er geen kindernevendienst is, en jullie thuis zijn, vinden we het leuk om zo een soort kindernevendienst op afstand te doen.

Zondag 22 maart gaan we een 'Berg je zorgen bij God' doosje maken.

Er is van alles waar je bang of verdrietig van kunt worden. Je kunt niet naar school, misschien niet bij mensen op bezoek, je hoort allerlei nieuwsberichten.

Die zorgen die mogen we aan God geven. Het doosje helpt je daar aan denken.

In het Bijbelverhaal vertelt Jezus ons, dat we naar de bloemen mogen kijken en naar de vogels mogen luisteren. Dan zie je en hoor je, hoe God voor alles zorgt.

Heb je nog een doos thuis die je kunt gebruiken?

Of wil je zelf een doosje vouwen – hieronder vind je een voorbeeld.

Ben je wat groter dan kun je vast een Youtubefilmpje vinden dat je laat zien hoe dat gaat.

Je kunt misschien ook het vastendoosje gebruiken?

Versier de doos met dingen waar je blij van wordt. Zoals bloemen die bloeien en vogels die zingen, of lieve mensen of... verzin het maar. Je kunt een tekening maken om op de doos te plakken. Of je knipt mooie dingen uit oude tijdschriften. Of je plakt bloemen uit de tuin op de doos.

In de kerkdienst, als we gaan bidden, bergen we samen onze zorgen op bij God. En vragen we hem om voor ons te zorgen.

Heb je een doosje gemaakt en versierd, dan vind ik het leuk als je een foto naar me stuurt!

En terwijl we de zorgen aan God geven, proberen we zo goed mogelijk voor elkaar te zorgen.

Misschien heb je daar nog mooie en leuke ideeën voor? Deel ze dan ook!

De kindernevendienst & ds. Rebecca

[Rebecca.onderstal@pghouten.nl](mailto:Rebecca.onderstal@pghouten.nl) 06 2355 9639

Nog een tip voor huis:

[www.creatiefkinderwerk.nl](http://www.creatiefkinderwerk.nl)

met ideeën om thuis met kinderen te vieren  
en dagelijks een video.



