



Vorming en Toerusting

Programma voorjaar 2019

Pontius Pilatus

Datum: 9 april 2019 – aanvang 20.00 uur

(in de 40-dagertijd; een samenwerkingsproject met de Nederlands Gereformeerde Kerk)

*door Theatergroep HENS
Theater Aan de Slinger*



De voorstelling gaat in op de relatie tussen Pontius Pilatus en zijn vrouw Claudia Procula. We zien hoe Pilatus probeert het raadsel van het 'verdwenen lijk' te begrijpen en te ontrafelen vanuit nauwkeurig feitenonderzoek. Claudia raakt meer en meer onder de indruk van de persoon Jezus en het mysterie van zijn verdwenen lichaam. De grote verschillen in benadering van zaken drijft hen langzaam uit elkaar, totdat Pilatus beseft en moet erkennen dat zijn aanpak en denkwijze hem niets verder brengt. De voorstelling bouwt zich op als een detective, langzaam wordt de toeschouwer meegenomen in een opstapeling van bizarre feiten, doodlopende sporen en raadselachtige onthullingen. Maar de voorstelling gaat ook over een huwelijk waarin man en vrouw elkaar niet meer begrijpen en langs elkaar heen leven. *Pontius Pilatus* is niet een verkondigend stuk, het biedt geen kant en klare antwoorden. Maar niemand kan de zaal verlaten zonder na te denken over hoe zij of hij denkt over deze 'Yechoua', zijn krachtige verhalen, zijn raadselachtige woorden, de lijdzaamheid tijdens zijn veroordeling en het stilzwijgen tijdens zijn verhoor in het Pretorium. Wat is de werkelijke betekenis van het lege graf en de vele getuigenissen van omstanders, toen en nu?

Klassiek concert

Zaterdagavond 2 maart, 20.00 uur – Opstandingskerk

Aldert Piersma (zang) en **Henk de Winter** (piano) voeren liederen uit van de Engelse componist **Roger Quilter** (1877 – 1953) op teksten van o.a. Shakespeare. Een daarvan is 'Take o take those lips away', en dat blijkt door allerlei andere componisten óók op muziek gezet te zijn. Er klinken maar liefst tien verschillende versies, waaronder de première van twee versies, speciaal voor dit concert gecomponeerd door Willem Stoppelenburg (*1943).



Tevens debuteert het **Ardennen Strijkkwartet** dat wordt gevormd door Marcel van Schaik - viool 1, Michiel de Winter - viool 2, Daan Augustijn – altviool, Eelco Mossel – cello. Zij spelen het Tweede Strijkkwartet van **Alexander Borodin**.

Gastmusici zijn Marion Piersma (zang) en Geurt van den Brink (spinet).

De toegang is gratis, inclusief koffie/thee en een drankje na afloop.

Mini-pelgrimstocht met overnachting bij de zusters trappistinnen in Koningsoord in Oosterbeek

Data: 4 en 5 oktober 2019

Al eeuwen lang doen christenen goede ervaringen op met 'wandelen een pas op de plaats maken'.

Na heel positieve ervaringen in 2018 is er dit jaar opnieuw de mogelijkheid om twee dagen te wandelen. Op deze pelgrimstocht lopen we iedere dag zo'n 15 km. Van een predikant in Oosterbeek hebben we een aantal mooie routes gekregen. We overnachten in het gastenverblijf van de abdij Koningsoord.



Een pelgrimstocht is net wat anders dan een wandeling. Al lopend is er natuurlijk volop aandacht voor de fraaie natuur en ruim de tijd om aandachtig met verschillende medelopers te praten. Daarnaast nemen we iedere dag – al lopend – tijd voor bezinning: aandacht voor God en onze weg met Hem. Aandacht voor God, zijn Woord en de wereld [in voorbede] is er ook in de kapel van het klooster. We zullen met een aantal getijden (gebedsdiensten) meedoen. En hebben daarna een eigen programma. Zaterdagmorgen nemen we nog aan een gebedsdienst mee en vervolgen daarna onze pelgrimstocht. Leiding: Bert en Engelen Bakker. Kosten: circa € 70 + reiskosten.

Er zijn voorlopig 10 kamers gereserveerd. **Opgave voor 1 maart** bij Annelies Bouwman zodat de abdij niet onnodig kamers vrijhoudt. Bij overtekening geldt de volgorde van intekening.

Workshop 'Oefenen in levenskunst' voor alleengaanden

Wil jij ontdekken hoe je zelf kunt werken aan geluk en welzijn in jouw leven? Meld je dan aan voor een van workshops **Oefenen in Levenskunst** die we dit voorjaar organiseren.

Deze keer speciaal voor alleengaanden, maar uiteraard is iedereen van harte welkom.



Woensdagavond 13 en 20 februari, 6 maart 2019

tijd: 20.00 – 22.00 uur - aanmelden tot 1 februari

Zondagmiddag 17 en 24 maart, 7 april 2019

tijd: 16.00 – 18.00 uur – aanmelden tot 1 maart

Locatie volgt

Kosten € 15 (inclusief cursusmaterialen en koffie/thee)

De cursus is geschikt voor iedereen, binnen en buiten de kerk. Dus neem gerust iedereen mee. Deze keer in samenwerking met andere Houtense kerken.

Meer informatie of aanmelden via 030-637497

Levenskunst - voor wie gescheiden is

Dinsdagavond 26 maart, 20 uur, barzaal van de Opstandingskerk (Het Kant 1, Houten)



Heb je een scheiding achter de rug? Je bent van harte uitgenodigd voor een avond ontmoeting met lotgenoten, een avond met gesprek, een moment met stilte en een Bijbelverhaal, en iets creatiefs. Het is even tijd voor jezelf, en de weg die je gaat.

Hartelijk welkom! Geef je even op als je komt wilt via Rebecca Onderstal.

Levenskunst: leren vergeven

Zondag 19 mei: 15.30 uur - Opstandingskerk



Voor oud-cursisten en ieder ander die wel eens wil proeven aan 'Oefenen in Levenskunst'. We kiezen één van de gelukactiviteiten: leren vergeven. Vergeving zou die ene factor kunnen zijn om de cirkel van vermijding (ander uit de weg gaan) of wraak (ander met hetzelfde kwaad vergelden) te verbreken. Vergeving is geen verzoening, een pardon, een oogje toeknippen of het ontkennen van schade. Je hebt iemand vergeven als je merkt dat je anders bent gaan denken. Aan de

hand van fragmenten uit het boek van Desmond en Mpho Tutu en muziek staan we meditatief stil bij het thema. We sluiten af met een gezellige high tea.

Leiding: Martin Snaterse 030-637497

Zinwandeling in Zuid

Maandagavonden in de even weken (21 januari, 4 en 18 februari... en zo verder)

Al wandelend komen we samen in beweging om tot onszelf, elkaar en/of God te komen.

Steeds verzamelen we om 19.30 uur bij de zeehond (het beeldje dat in Castellum voor de Kwalitaria ligt). We gaan in stilte lopen, samen en toch 'op onszelf'. Je concentreert je op het ritme van je stappen of je ademhaling, op een korte tekst of vraag. Na een half uurtje gaat deze stilte over in ontmoeting. Elke ZINwandeling sluiten we af met een zegen. Je hoeft niet gelovig te zijn om mee te doen met een ZINwandeling. Voor 21 uur zijn we weer terug en drinken we nog wat bij Vino e Pane. Contactpersonen: Marieke Zielhuis en Rebecca Onderstal

40 dagen onderweg – Verdiepen in de tijd voor Pasen



De tijd voor Pasen is een tijd van inkeer, een periode van 40 dagen die uitnodigt om opnieuw te kijken naar je manier van leven, naar wat echt belangrijk is.

We nodigen je uit om je deze 40 dagen te laten inspireren door ignatiaanse spiritualiteit, de manier van in het leven staan waarvan Ignatius van Loyola de grondlegger is. 'God zoeken en vinden in alle dingen' is waar het om draait. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ons hart is een vindplaats van Gods stem. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem.

Ignatiaanse spiritualiteit helpt ons om te onderscheiden wat goed is om te doen, dagelijks, hier en nu. Het is een spiritualiteit 'in actie', een nuchtere en praktische manier van leven met God.

Inleiding in Ignatiaanse spiritualiteit

Datum: 21 februari – 20.00 uur - Opstandingskerk



Jos Moons, jezuïet, lid van de orde die gesticht werd door Ignatius van Loyola spreekt op donderdagavond 21 februari over "Gods wil aanvoelen. Onderscheiding der geesten als aanvulling op de Schrift". Kunnen we God vinden in ons eigen hart en hoe dan? Jos Moons schrijft over zichzelf: Tot mijn grote vreugde ben ik jezuïet. In wat ik schrijf over geloof en spiritualiteit zoek ik graag de nuance, het midden en de diepte, zo mogelijk met een vleugje humor.

Jos werkt als studentenpastor en docent aan de KU Leuven en doet theologisch onderzoek aan de Universiteit van Tilburg.

40 dagen bidden onderweg

Wil je dagelijks – 40 dagen lang – oefenen met stil worden, bewuster stilstaan bij je keuzes, bij wie God is en wat de stem van binnen zegt, dan kan dat met een dagelijks moment.



Bidden Onderweg is een podcast die je op je via een app kunt beluisteren. Doe je mee, om dat 40 dagen te proberen?

Wekelijks is er een moment van gezamenlijke meditatie en uitwisseling (een half uur tot 3 kwartier), zodat we elkaar kunnen helpen volhouden en ervaringen delen. Elke **maandagavond van**

11 maart tot 8 april ben je welkom **in de kerk om 21.00 uur.**

Martin Snaterse en Rebecca Onderstal



Retraite – 3 avonden in beweging in de 40 dagen

Stilstaan bij de weg die God met je gaat, in de tijd voor Pasen, kan ook via een retraite van 3 avonden (14, 21, en 28 maart). Deze zal bestaan uit enkele bijeenkomsten waarin je je door middel van beweging op muziek inleeft in een Bijbelverhaal. Geloven doe je immers met alles wat je hebt, met je lijf, je hart, je handen en je hoofd. In deze retraite doet het lichaam helemaal mee.

Riëtte Beurmanjer, theologe met een specialisatie in dans, begeleidt deze 3 avonden. Ze verbindt bezig zijn met de Bijbel in beweging met de Ignatiaanse vorm van meditatief Bijbellezers.

Kosten: 30 euro voor 3 avonden (20.00 – 22.00 uur, Opstandingskerk)

Opgeven kan bij Tineke Snaterse en Rebecca Onderstal

Weg van leven 'Er is meer in het leven dan wat zichtbaar is.'

Data: donderdagen 16 en 23 mei, woensdag 29 mei, donderdagen 6,13, 20 en 27 juni



Wie verlangt naar groei in het geestelijke leven, heeft soms behoefte aan anderen die de spirituele weg een eindje meeloopt. In deze cursus staat de innerlijke weg centraal die ieder mens gaat in het concrete leven, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddeering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid. Weg van Leven biedt persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Onbevange samen een weg zoeken met teksten, beelden en korte meditaties rond 7 thema's: genade, verlangen, overgave, vrucht dragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid.

Leiding: Friedeke Marijne en Martin Snaterse

Kosten: €3,50 (werkschrift)

Opgave: bij Annelies Bouwman

Kloosterdag

Datum: 15 juni – vertrek uit Houten 7.30 uur

Voor wie wil proeven aan het leven in een klooster: een etmaal zijn we te gast in de Hooge Berkt, te Bergeijk. Met stilte, meditatie, ontmoeting.



De kloosterdag begint met een ochtendgebed om 9 uur en sluiten we om 19:15 uur met een lichtdienst.

Maximum aantal deelnemers 15 personen.

Kosten: +/- € 30 (vervoer regelen we onderling)

Begeleiding: Engelen Bakker en Martin Snaterse

Aanmelden en info: Engelen Bakker, bert@ekkklesia.nl

Middengeneratie

Inspiratie kroeg 25 - 45 jaar

Twee keer is er dit voorjaar de Inspiratie kroeg– een plek om anderen te ontmoeten die ook tussen de 25 en 45 zijn, een stevig verhaal te horen, door te praten en aan de bar te hangen.



Zondagavond 3 februari 'God en ik, match of mismatch'? – Alain Verheij over twijfel.

Alain Verheij, onafhankelijk en publiek theoloog spreekt over twijfel en zijn verhaal met geloven en de Bijbel en nodigt je uit om al je vragen te stellen. In zijn boek 'God en ik' onderzoekt hij of de Bijbel vandaag nog relevante lessen bieden kan aan een weldenkende

21ste-eeuwer.

Zondagavond 31 maart spreekt Elias Groothoff over bewuste en duurzame keuzes en prikkelt om in discussie te gaan over je eigen leefstijl.

De Inspiratie kroeg is in de barzaal van de Opstandingskerk.

19.30 uur Inloop met koffie - 20.00 uur spreker, gevolgd door gesprek - 21.00 borrel. Welkom!

Cristel van der Plas - Kramer, Anneloes van 't Hoff - van Hal, Maarten Zijdel, Rebecca Onderstal

Geloofsopvoeding



Tweemaal per jaar is er een ontmoeting voor ouders, steeds met een ander onderwerp, en ruim de tijd om elkaar te spreken. In januari zijn ouders van kinderen tussen 0 en 4 jaar in het bijzonder uitgenodigd om door te praten over de manier waarop je je kind met geloof opvoedt. Om 20 uur beginnen we met een inleiding over het thema 'rituelen': hoe geef je geloven met kinderen vorm, met behulp van een filmpje, en we gaan onderling in

gesprek over een aantal vragen.

maandagavond 21 januari, in de barzaal van de Opstandingskerk.

Vanaf 19.45 uur kun je binnenlopen. Vanaf 21 uur is er een drankje aan de bar, om zo de ontmoeting voort te zetten.

Fijn als je even doorgeeft of je komt – dat kan deze keer bij Rebecca Onderstal -/ 06 2355 9639)

Bram Albas, Martin Snaterse, Rebecca Onderstal



Zin in film – voorjaar 2019

Dit seizoen draaien we 'Zin in Film' als extra programmering in De Slinger. Toegangsbewijzen met korting via Annelies Bouwman.

Wat blijft is: Nagesprek o.l.v. dominee **Martin Snaterse**.

Data: 6 februari: Le gamin au vélo, 3 april: Happy-go-Lucky: 5 juni: Kauwboy

Informatie: over deze films elders in Noodzaak en op de website van De Slinger.

Marathon: The Lord of the Rings!!!



Zaterdag 6 april – van 10.30 uur tot 23.30 uur - Barzaal - Opstandingskerk

De lezing van het boek Openbaring in advent riep associaties op met epische vertellingen zoals die van The Lord of the Rings. Ja, je leest het goed: bekijken achter elkaar de extended editions van de drie films. Verlies je nog één keer in Midden-Aarde van J.R.R. Tolkien en kom met ons genieten van drie prachtige films. 810 minuten lang - het wordt episch. Wel even aanmelden ... dan weten we op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen voor de catering.

Info en opgave: Anne van de Meent - 06 23588754.

Kerk en Israël

Flavius Josephus over Jezus



Datum: dinsdag 12 februari – 20.00 uur – Opstandingskerk

Joseph ben Mattitjahoe, Romeinse naam Flavius Josephus, was een joodse priester, diplomaat en generaal van de joodse opstandelingen tegen Rome (66-70 na Chr.), die zijn leven na zijn overgave aan de Romeinen aan de geschiedschrijving wijdde. Josephus' werken zijn van onschatbare waarde voor de ontstaansgeschiedenis van het christendom en Josephus wordt wel eens de vijfde evangelist genoemd omdat hij als een joodse buitenstaander de boodschap van het Nieuwe Testament bevestigt. Een belangrijke rol speelt daarbij het zogenaamde Testimonium Flavianum, het getuigenis over Jezus in een passage in boek 18 van Josephus' wereldgeschiedenis van het jodendom, de *Joodse*

Oudheden (18, 63-64). Over deze passage zijn talloze publicaties verschenen omdat de authenticiteit al sinds de tijd van de Reformatie betwist is. In de lezing zal ingegaan worden op de inhoud van deze passage over Jezus (wel beeld van Jezus spreekt hieruit?), de verbanden met het Nieuwe Testament, het debat over de betrouwbaarheid, en tenslotte een pleidooi gehouden worden voor de authenticiteit van de gehele passage.

Spreker op deze avond is **Prof. Dr. Jan Willem van Henten**, die we o.a. kennen van onze Joodse leerhuis avonden waar hij al vele jaren leiding aan geeft.

Leerhuis 2019 – thema 'Eva'

Dinsdagen 5 en 19 februari, 5 en 19 maart – Opstandingskerk



Let op! Van 19.30 – 21.30 uur! Vanaf 19.15 uur is er koffie zodat echt om 19.30 wordt begonnen.

Net als vorige jaren, gaan we dit voorjaar weer 4 avonden leren. De Commissie voor Kerk en Israël Houten, nodigt u uit. Wij leren op een manier waar iedereen meedoet. Het is open en interessant voor diegenen die al vaker hebben meegedaan, maar zeker ook voor hen die de eerste keer deelnemen. Wij gebruiken als lesmateriaal de cahiers van Stichting Lev, met deze keer als thema Eva. De auteurs van Lev brengen ons in aanraking met joodse bronnen en

commentaren, dus is het voor ons een vernieuwende en inspirerende manier van Bijbelstudie. We worden uitgedaagd zelf mee te denken en mee te praten.

Jan Willem van Henten zal ons, net als voorgaande jaren, begeleiden bij dit avontuur. Jan Willem is hoogleraar religiewetenschappen (Jodendom en Christendom) aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft veel kennis van de oorspronkelijke teksten en de taal waarin zij geschreven zijn. Daarbij is hij lid van onze gemeente en wil met plezier zijn kennis met ons delen.

Na aanmelding, wordt het Lev cahier voor u besteld en krijgt u het op de eerste avond na betaling van 5 euro overhandigd. Graag opgeven **voor 28 januari** bij Margreet Symanzig - 030-6374204

Boeken – Cursussen – Ontmoeting

Jezus **Dick van Keulen** **Donderdagavonden 14 en 28 februari –** **20.00 uur - Opstandingskerk**

We zijn in de kerk buitengewoon verschillend en divers. Ook in wat we geloven. Wat bindt ons samen?

Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, zegt het zo: 'Het specifieke van de kerk, in welke vorm dan ook, is Jezus

zelf, die wordt herkend en erkend als Messias of Christus' (Uit: Huis voor de ziel, p.110). De kerk als verzameling mensen rondom Jezus. Maar wat geloven we dan over die Jezus? Dick van Keulen, predikant en gemeentelid in onze gemeente, schreef er in de jaren 90 een boek over, speciaal voor mensen die met vragen leven over Jezus. Op twee avonden in februari zullen we ons in die vragen verdiepen aan de hand van zijn boek. U hoeft het boek niet aan te schaffen.

Leiding Frank en Nynke Dijkstra.
Opgave bij Annelies Bouwman



Oefening in christendom **Data: 24 januari, 28 maart, 2 mei**



'Oefening in christendom' heeft veel aandacht gekregen met zijn kritiek op de bestaande kerkelijkheid. Kierkegaard wil het christendom invoeren in de christenheid. Hij schrijft daarover in drie stappen: gelijktijdigheid met Christus, ergernis aan Christus en navolging. Deze drie kernbegrippen worden op een boeiende en uitdagende manier beschreven. Er wordt van de lezer minder kennis van de filosofie en theologie verwacht dan bij de vorige boeken. Informatie en opgaven: Barend Wallet

Houten Zuid ontmoet **Contextueel Bijbellezen** **12 februari, 12 maart, 7 mei**

Contextueel Bijbellezen houdt in dat we Bijbelverhalen verbinden met de dingen die we in ons leven en onze omgeving (context) tegenkomen. We beginnen bij de plek waar we wonen, werken en de dingen die ons raken, want daar staan we middenin. Dan lezen we de Bijbel. Helpt de Bijbel ons hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen? Welk nieuw licht werpt het verhaal op onze vragen? Waar zet het ons toe aan? In ons leven?

Om de beurt worden de avonden (mede) voorbereid. Wil je meedoen, of heb je vragen? Neem even contact op met Marike de Reuver 06-28919248) of Rebecca Onderstal 06-23559639

Bijbelkring **22 januari, 4 maart, 16 april, 27 mei**

Samen aan de hand van een boekje inspiratie putten uit de Bijbel en dagelijkse lief en leed delen, dat doen we in deze kring. Deze groep mensen van verschillende leeftijden begon in Houten Zuid en trekt al een poosje met elkaar op, maar nieuwe deelnemers uit heel Houten zijn heel hartelijk welkom. Begeleiding: ds Rebecca Onderstal. wil je meedoen, neem dan even contact op met Rebecca Onderstal



'Geloven met nieuwe ogen' **Data: 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei**

Elke tweede woensdagmorgen van de maand van 10.00 – 11.30 uur komt deze groep samen in de Lenstrazaal van centrum Schoneveld. Dit jaar met het boek

Wat doe ik hier in godsnaam?

Een zoektocht, Carel ter

Linden, Arbeiderspers Utrecht 2013.

ds. Wout van der Lugt, gespreksleider

Opgave: bij dhr. Gijs den Hollander, Kristalwater 190, 030,2218804,



Senioren gespreksgroep

Data: 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei

Elke 1^e donderdagmorgen van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur komt in de Opstandingskerk de Seniorengespreksgroep bijeen. We bespreken met elkaar het boek

Doornse Catechismus.



Leiding: Annelies Bouwman
Aanmelding en informatie bij:
Greet Kammeijer, Randhoeve
78, 3992 XH tel. 030-6380156

Vrouwencafé

Data (voorlopig): 25 januari, 5 april, 24 mei

Definitieve aankondigingen: via mail en Van Week tot Week. Als u per mail geïnformeerd wil worden, meldt u zich hiervoor dan aan bij Marian Aanen via: (030 6373530) of bij Liesbeth Jonkers (030-6342230) Graag hopen wij u in het nieuwe seizoen te verwelkomen!